

# למלכה אין בית, למלך אין כתר: קריסתן של צורות ספרותיות קדומות ביצירת ש"י עגנון זלאה גולדברג

איתי מרינובג מליקובסקי

מלכותא דארעא קעין מלכותא דרקיעא  
(בבלי ברכות נח ע"א)

א.

מבקר ישראלי נודע כתב פעם על היינריך היינה ועל כמה יוצרים יהודים אחרים בני זמנו, שאף על פי שבנעוריהם היו קרובים לעתים לחוגים העתידיים לקחת חלק ב"חכמת ישראל", הרי הם עצמם הפכו להיות משוררים גרמנים ואירופאים. "מובן הדבר", כותב הוא,

שבעקבות התהליך המהיר של האמנציפציה הממשית וההתכוללות שבאה בעקבותיה, אנשים אלה לא היו מסוגלים להתבטא בעברית אפילו רצו לעשות זאת. אבל עצם העובדה היא רבת-משמעות ומגלה את המתח הדיאלקטי המיוחד של ספרותנו, שחלק ממטרותיה האינטגרליות מובילות למעשה לביטולה היא.<sup>1</sup>

1 ברוך קורצווייל, ספרותנו החדשה: המשך או מהפכה?, ירושלים ותל אביב: שוקן, 1959, עמ' 53. ראשיתו של מאמר זה בהרצאה שנשאתי בבית ש"י עגנון בירושלים בחורף 2015. מאז הצגתי את הרעיון בפורומים ספרותיים שונים עד לגיבושו המלא בהרצאה בכנס של ה-National Association of Professors of Hebrew שנערך באוניברסיטת אמסטרדם בקיץ 2018. ההרצאה עוררה תגובות רבות בעל פה ובכתב; הדיאלוג עמן משוקע להלן. בין שלל המגיבים רצוני להודות במיוחד לחיים וייס, יגאל שוורץ, מוריה דיין קודיש, גדעון טיקוצקי, חנה סוקר-שווגר, שמעון אדף, אורי מוגילבסקי-שי, מתן ברזלי, דינה שטיין, יואל קרצ'מר-רוזאל, רועי גרינוולד, ורד קרתי שם טוב ואוראל שרף. שגיאות וכשלים שנותרו בו – שלי בלבד. המאמר מוקדש לזכרה המבורך של טלי לטוביצקי, שקראה וביקשה להגיב אך למרבה הצער לא הספיקה. טלי הייתה חברה ועמיתה שהשפיעה עליי עמוקות; חסרונה פער תהום.

המילים הן, כמובן, מילותיו של ברוך קורצווייל, ועליהן להיקרא נקיטת צד בפולמוס, משום שלשם כך בדיוק נכתבו: הן משרתות היטב את עמדתו הכללית, הרואה בספרותנו החדשה מהפכה הפועלת באופן פרדוקסלי כלשהו – שעוד יתברר להלן – נגד עצמה; הן מרכיב נוסף בהתקפתו החריפה על מי שתופסים אותה כהמשך, אם גם שונה מאוד, של הספרות היהודית שמימים ימימה.

בטיבה של המהפכה יש לדייק. חילון הוא מושג מפתח כאן, אבל אין להבינו באורח פשטני מדי; הספרות העברית הקדם-מודרנית ידעה כמובן נושאים חילוניים, בדיוק כשם שאחותה הצעירה, המודרנית, יודעת נושאים דתיים. על רקע זה קורצווייל חוזר ומדגיש, ולטעמי בצדק, ששאלות תמטיות אינן מעלות ואינן מורידות לנידון דידן:

כל הרואה בטיפול בנושא חילוני מסוים את האופי וקלסטר פניה של ספרות 'חילונית' במובן המודרני, מעיד על עצמו שאינו תופס את עצם הענין. לא התופעה הבודדת מכרעת, אלא העולם הרוחני כולו, המקיף את כל פרטי החיים וקובע את מקומו של כל יסוד רוחני ונפשי בתוך הטוטאליות של העולם בו אנו דנים. משום כך שירי חול של ר' משה אבן עזרא או של ר' שלמה בן גבירול אינם עוד ספרות חילונית במשמעות זו של יצירות סופרים עבריים מודרניים [...] חילוניותה של הספרות העברית החדשה מותנית בזה שהיא ברובה המכריע צומחת ועולה מתוך עולם רוחני שנתרוקן מהוודאות הקמאית ברקע של קדושה החופפת על כל תופעות החיים ומודדת את ערכן.<sup>2</sup>

2 שם, עמ' 16. ניסוחים כגון אלו שבים ומופיעים לרוב במסה זו ובכתביו האחרים. דוגמה נוספת: "לא ייתכן להחליף אהדה למוטיבים, לסממני מציאות אפיים, עם דבקות אמונתית במציאות זו" (ברוך קורצווייל, מסות על סיפורי ש"י עגנון, ירושלים: שוקן, 1962, עמ' 329). אזכור שירת החול של תור הזהב בספרד בצייטוט המובא למעלה מהותי ביותר. בהקשר זה עולה הקבלה מעניינת בין תפיסת קורצווייל לבין הגדרותיו של עזרא פליישר את תחומיה השונים של שירה זו: פליישר מדגיש שהבחנה היחידה בין שירת חול לשירת קודש היא הבחנה פונקציונלית: לשיר קודש ייחשב אך ורק טקסט שחובר כדי למלא פונקציה ליטורגית ולהשתלב בתפילה (עזרא פליישר, שירת הקודש הנברית בימי הביניים, ירושלים: מגנס [מהדורה שנייה], 2007, עמ' 7-8). כך, שירים שמצד תוכנם ואפילו סיווגם הז'אנרי הם דתיים לגמרי, דוגמת שירי מוסר ופרישות – שירים האחרים באמת, בלשונם של קורצווייל, ב"דאות קמאית ברקע של קדושה החופפת על כל תופעות החיים" – מסווגים על ידי פליישר לא פעם כשירי חול, בדיוק כשירי החשק והיין החילוניים, פשוט משום שלא נועד להם תפקיד ליטורגי. ממילא, גם לדידו של פליישר, ההבחנה בין ספרות חול וקודש לעולם אינה נושאת בלבד. באותה מידה בדיוק, תהא זו פשטנות גמורה לומר שכמה מסיפורי חז"ל הם "חילוניים" רק, נניח, משום שבנימתם הביקורתית הם חורגים מציפיותיהם של קוראים מודרניים ביחס לטקסטים דתיים קאנוניים. כפי שהראה שמואל פאוסט, ביקורתם העצמית של חז"ל, אפילו בגרסאותיה העמוקות ביותר, היא מרכיב אינהרנטי בתפיסת העולם ובתיאולוגיה שלהם: "תפקידם של הסיפורים אינו תפקיד משורר החצר, המשבח, אלא פקידו המועדף של המוכיח בשער, שמטרתו לחולל תנועה של תיקון" (שמואל פאוסט, תופעת הביקורת בחמשי חכמים מן התלמוד הבבלי, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת בר אילן, 2010, עמ' 320). סוף דבר, הצורך בשכלול קונספטואלי של מושגי הקודש והחול בספרות העברית בפרספקטיבה היסטורית נחוץ מאוד, אך אין הוא יכול להתבסס על אמות מידה נושאיות.

אפשר כמובן לחלוק על ההערכה לפיה העולם הקדם-מודרני אחז ב"דאות קמאית ברקע של קדושה החופפת על כל תופעות החיים"<sup>3</sup>; ולא מקרה הוא שניסוחיו החיוביים של קורצווייל – בשונה מקטעי הפולמוס המחודדים שלו – מפותלים ומסורבלים ומתקשים להצביע על איזו נקודה ארכימדית ברורה. מעבר לכך, נקודה זו, אם היא אמנם קיימת, מצויה במידה רבה מחוץ לגבולות הטקסט הספרותי עצמו, ולכן קשה מאוד לאחוז בה כתבחין פואטי מובהק.

זאת ועוד אחרת: אם מורשתו הווכחנית השנויה במחלוקת של קורצווייל מקשה על קבלת מילותיו בשוויון נפש גמור, הרי מקשה עליהן אף יותר עשור-ומשהו של עיסוק קולקטיבי אינטנסיבי בצדדים הדתיים או המסורתיים – הגלויים והסמויים – של אותה ספרות שמבקר זה העמיד, כאמור, יותר מכול, על חילוניותה;<sup>4</sup> כאשר מבקרים בני זמננו שבים ומצביעים, לרוב באורח משכנע, לא רק על נוכחותם של חומרים דתיים ונושאים דתיים בתוככי הספרות החדשה, אלא על מניעים דתיים ואפילו על עולם תיאולוגי משותף כלשהו לכותבים קדמוניים ומודרניים<sup>5</sup> – כאשר כל זה מתרחש, הספרות החילונית נראית פתאום חילונית מעט פחות, ועמדתו הנחרצת שוב אינה יכולה להישמע בלי שתעורר ספקות עזים. לאמיתו של דבר, קורצווייל עצמו פתח פתח להתפתחות עתידית זו במשפט הסיום המפתיע של מסתו: "לא נאבד את התקווה שהבסיס החילוני של חיי עמנו [...] יאפשר גם פגישה מחודשת, פוריה, עם תכניה הרוחניים הדתיים של תרבותנו, ואז תגלה הספרות העברית החדשה את זהותה המחודשת עם ספרותנו הישנה."<sup>6</sup>

ואולם, גשירת גשרים בין הווה ועבר, או טענה לרציפות ולזהות בין שתי תרבויות, נחוצות רק כאשר ההבדלים ביניהן ברורים וניכרים לעין כול; בלשון אחרת, תהא זו טעות להפוך את הקערה על פיה ולהתעלם מן התהום העמוקה הפעורה, למרות הכול, בין שתי הספרויות – תהום שקורצווייל מתאר כתהום "רוחנית".

נשוב, אם כך, אל רגע היווצרות הפער. באיזה מובן, לשיטתו, מובילה הספרות העברית החדשה בראשיתה לביטולה היא? באיזה מובן היא משליכה את עצמה, לדידו, אל האין,

3 כפי שכתבה מירה בלברג בהקשר אחר, "הפרדיגמה שלפיה המודרנה (המוגדרת לרוב סביב השילוש קפיטליזם, טכנולוגיה ולאומיות) שונה מהותית וקטגורית מכל מה שקדם לה, הובילה כמה מענקי התיאורטיקנים של העידן המודרני לזהות את הקדם-מודרני עם הדתי, ולייחס לקדם-מודרני תכונות של פשטות, קוהרנטיות ואחדותיות, הנובעות מן הטוטאליות של הדת [...] זוהי טענה שגויה בעליל, המניחה שהאדם הקדם-מודרני במערב מונע ליצירה או לפעולה על ידי כח אחד ויחיד, אי-רציונלי בהגדרתו, שאפשר לכנותו דת." ראו: מירה בלברג, "מדע הדתות בעולם פוסט-חילוני: הקשרים גלובאליים ומקומיים", תיאוריה וביקורת 50, 2018, עמ' 285.

4 קורצווייל, הערה 1 לעיל, עמ' 13-19, ועוד.

5 עיסוק נרחב בדתיים (ובחילון), ברליגיוזיות וב"תיאולוגיה פוליטית", נראה כאחד המהלכים הדומיננטיים ביותר בביקורת ובמחקר התרבות והספרות העברית החדשה בשני העשורים הראשונים של המאה הנוכחית. ראשיתו של גל זה מחוץ לשדה הספרותי, באסופת המאמרים אלוהים לא יאלם דום: המודרנה היהודית והתיאולוגיה הפוליטית בעריכת כריסטוף שמידט (2009). בתחום הספרות דומה כי ייצוגו הפרוגרמטי והמקיף ביותר, לפי שעה, בא לידי ביטוי בגיליון מיוחד שהוקדש לכך בכתב העת מכאן בעריכת חנה סוקר-שוורג (גיליון טז, 2015).

6 משפט זה מפתיע כל כך, וסותר כל כך את כל מה שנאמר לפניו, עד שקשה לראותו כיותר מאשר ניסיון מאולץ לסיים מסה קודרת בלשון חיובית ואופטימית.

ומנתקת את קשריה עם הספרות העברית – ואולי, עם הלשון והתרבות העברית בכלל – שקדמה לה? ובכן, אם ספרות זו היא מפעל מהפכני, המציב עצמו בחד החניית של תיקון החברה היהודית המסורתית והפיכתה לחברה ראויה לשמה על פי קנה מידה אירופאי, הרי לכאורה סופה להיות בלתי רלוונטית לגמרי עד מהרה: קוראיה הפוטנציאליים עתידים להיטמע בסביבה הנוכרית ולהתרחק ממילא מהלשון העברית ומתרבותה, בעוד החוגים שראו עצמם נאמנים למסורת היהודית, "לא זו בלבד שלא היה להם צורך בספרות זו, אלא עצם קיומה בחינת חילוניות עברית היתה פסולה."<sup>7</sup>

ההיסטוריה מלמדת שלא כך אירע (ואולי מוטב: לא בדיוק כך אירע). עינינו הרואות שהספרות העברית לא בטלה, אלא הלכה וביססה עצמה כמפעל תרבותי תוסס, מרובה פנים, שבילים וצדי דרכים, במדינת ישראל המודרנית ואף מחוץ לה; "עצם קיומה בחינת חילוניות עברית" היא תופעה שאין להכחיש – כך הייתה גם בזמנו של קורצווייל, כמובן – אף אם יש המטילים ספק במידת חילוניותה או בטיבה של חילוניות זו. כך או כך, ספרות זו מעולם לא חדלה מלקיים דיאלוג עמוק ומורכב עם הספרות שקדמה לה,<sup>8</sup> גם אם המבקר שבו פתחנו את הדיון לא ראה בדיאלוג זה, כשהוא לבדו, תנאי מספיק לרציפות תרבותית.<sup>9</sup> כל אלה הן עובדות פשוטות, הראויות לדיון נפרד.

ובכל זאת, בלי להתעלם מן הקשיים הכרוכים בעמדתו הביקורתית ובנימתה הפסקנית, אבקש להצביע להלן על אחד מקווי השבר הנפערים בין הספרות החדשה והספרות שקדמו לה, וחושפים פצע שאיחוו מוטל בספק; פצע שעשוי למצוא את מקומו, למיטב הבנתי, דווקא בתפיסת המהפכה הטרגית של קורצווייל, יותר מבכל מודל רציף או המשכי

7 קורצווייל, הערה 1 לעיל, עמ' 53-54.

8 לדיון ביקורתי בהנחות היסוד ההיסטוריוגרפיות הבסיסיות של הגדרת הספרות העברית החדשה ראו למשל Shachar Pinsker, "Modern Hebrew Literature", in: *The Cambridge History of Judaism: The Modern Era* [eds.: Michels T. and Hart M.], vol. 8, Cambridge, Ma.: Cambridge University Press, 2017, pp. 755-777. וראו גם: אמיר בנגלי וחנן חבר [עורכים], ספרות ומעמד: לקראת היסטוריוגרפיה פוליטית של הספרות העברית החדשה, ירושלים ובני ברק: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2014, עמ' 12-100.

9 בהתחשב בכך שקורצווייל שלל חזרה נאיבית ואנכרוניסטית לעולם שחלף לבלי שוב, דומה כי המוצא היחיד שראה לנגד עיניו הוא ספרות המעניקה ביטוי פואטי ואידיאולוגי הולם לעומק השבר, ולפיכך לא הולכת שולל אחר דמיונות של חילוניות פרוגרסיבית; לכן החשיב יותר מכול את מנדלי, ביאליק ועגנון, ודן ברוחחין יוצרים אחרים. וראו בנגלי וחבר, שם, עמ' 53-54.

מוכר. השבר שבו ידובר להלן אינו תמטי<sup>10</sup> או לשוני<sup>11</sup>, כי אם צורני – ושמא, מסיבה זו, ולא במקרה, הוא נושא אף ממדים קיומיים. הצורה הספרותית – הצורה דווקא – מתבררת על ידו כחידושה הגדול, הבלתי נמנע כמעט, של הספרות המודרנית, וכאחד מבטיוייה החריפים ביותר של הפרידה מעולם שהיה ואיננו עוד.<sup>12</sup> כך, ברצוני להראות כיצד צורות ספרותיות ישנות מגיעות לקיצן הכואב כאשר נוטעים אותן בסביבה חדשה, המדגישה יותר מכול את זרותן ותלישותן. השאלה החשובה בדבר "יהודיותו" של תהליך זה תלובן בהמשך.

## 1.

נורת'רופ פריי מלמדנו כי "נוכחותו של מבנה מיתי בסיפורת ריאליסטית מציב בעיות מעשיות מסוימות בהפיכתה למתקבלת על הדעת."<sup>13</sup> קשה לחשוב על ניסוח אלגנטי יותר לאתגר הייצוג הספרותי של המיתוס. ומכל מקום, דומה כי הבעיות שעל אודותיהן פריי מדבר, מועצמות עד מאוד בתחומה של הספרות המודרניסטית, בין אם היא ריאליסטית

10 אדרבה, בכל הנוגע לנושאים ספרותיים תיתכן בהחלט רציפות, אם גם מדומה ושטחית בלבד, כפי שהראיתי לעיל. וראו גם רוני מירון, "ספרות, מציאות וטרנסצנדנציה: עיון במפעלו הפרשני של ברוך קורצווייל", ראשית 1, 2009, עמ' 231-259, המבהירה כי לדידו של קורצווייל, "המשכיות בהקשר היהודי משמעה מימוש ומתן ביטוי נורמטיבי-דתי לזיקה אל הישות הטרנסצנדנטית" (שם, עמ' 254) – וממילא, כי כל המשכיות אחרת אינה אלא למראית עין בלבד.

11 הערותיו של קורצווייל בתחום הלשון העברית מהדהדות בבירור את אלו שבמכתבו הנודע של גרשום שלום לפרנץ רוזנצווייג משנת 1926: "האקטואליזציה של העברית מה יהיה עליה? כלום לא בהכרח הוא שתהום זו של שפת קודש, המשוקעת בילדינו, תחזור ותיבקע? אמנם אין יודעים כאן את אשר עושים. סבורים כי עשו את הלשון חול, כי הוציאו מתוכה את העוקץ האפוקליפטי. והרי הדבר אינו אמת..." (מובא אצל שמידט, הערה 5 לעיל, עמ' 7). כך גם קורצווייל: "במגמותיה השחררניות-החילוניות שאפה [הספרות החדשה] להוציא את היהדות מעולם הקדושה-שבאמונה בשם הקידמה ולמענה. מאידך, דוגלת ספרות זו בשיבה אל לשון העבר, שהיא לשון הקודש [...] שיבה זו מטבעה שתהיה פרובלמטית [...] המשורר עצמו [הכוונה ליל"ג] הקדיש את רוב חייו – בודאי שלא בכוונה – להעמקת הפרצה בין מה שנגלה לו כ'קידמה', לבין התחומים המאפשרים עוד שיבה" (קורצווייל, הערה 1 לעיל, עמ' 54-55). ובמקום אחר: "במאבק עם שפה שבמהותה היא סאקלרית מכל וכל, נאלץ המשורר העברי לטעום תמיד מחדש את המרחק האינסופי שבין המשמעות החדשה אשר אותה הוא מעניק למלה העברית לבין משמעותה המקורית" (ברוך קורצווייל, בין חזון לבין האבסורד: פרקים לדרך ספרותנו במאה העשרים, ירושלים ותל אביב: שוקן, 1973, עמ' 233).

12 ושוב קורצווייל: "לכל צורה ספרותית עולם משלה. לא מקרית היא העובדה, שתקופה מסוימת וחברה מסוימת רואות בצורה זו או אחרת את ביטוין האמנותי" (קורצווייל, הערה 2 לעיל, עמ' 18). מירון מפרשת היגדים מעין אלו כ"חתירה אל מעמקי הנסתרים של הטקסט" (הערה 10 לעיל, עמ' 245), מעמקים המזוהים על ידה כ"ביטויים של הישות הטרנסצנדנטית בטקסט" (שם); אך לטעמי יש לראותם דווקא בהקשר "ארצי" הרבה יותר – סוציו-היסטורי או פסיכו-תרבותי – האופייני לרבים מן העוסקים בצורה ובז'אנר בביקורת הספרות במאה ה-20, ביניהם, למשל, אריך אוארבך (הזוכה להערכה מפורשת אצל קורצווייל) ופרדריק ג'יימסון.

13 נורת'רופ פריי, אנטומיה של ביקורת, תרגום: אילנה בינג, אור יהודה ובאר שבע: דביר ומכון הקשרים, 2016, עמ' 181.

ובין אם לאו; ספרות שבה המיתי, לעתים, נאלץ להיאבק על עצם קיומו.<sup>14</sup> מאבק זה מתקיים, אכן, בעולם רוחני שנתרוקן מאיזו ודאות קמאית – אם לנקוט פרפרזה על לשונו של קורצווייל – ודאות שאפשרה למיתי מרחב מחיה מוגן יותר, גם אם לא נאיבי או נעדר קשיים.<sup>15</sup>

מתוך עמדה זו אבקש לבדוק מטמורפוזות של שתי צורות קדומות – המשל והמעשייה – כפי שהן מטופלות בידי ש"י עגנון וליאה גולדברג. צורות אלה, בעלות זיקה מובהקת אל המיתי מצד אחד, ונוכחות מתמדת בספרות העולם ובספרות העברית לדורותיהן מצד שני, מפלסות את דרכן בקושי, בשעה שכוחן להעניק פשר למציאות המשתנה עומד למבחן כמעט בלתי אפשרי.

כך, באמצעות קריאה צמודה, מחודשת, בקטעים נבחרים מתוך אורח נטה ללון לעגנון, ו"מעשה בשלושה אגוזים" לגולדברג (אמנם, שתי יצירות שונות ורחוקות מאוד זו מזו)<sup>16</sup> אראה כיצד תמורות עמוקות בסדר האירופאי הישן – שקיעת המלוכה וצמיחת מדינת הלאום; עליית הבורגנות והאצת החילון; ולבסוף, מוראות מלחמות העולם ועמן הפגיעה האנושה בחיים היהודיים ביבשת – מולידות ואף מחייבות התבוננות רפלקסיבית מחודשת במשל (אצל עגנון) ובמעשייה (אצל גולדברג). עגנון וגולדברג, כך נראה, מכריזים כמעט במפורש על קיצן של צורות אלה, ששוב אינן יכולות לשאת בנטל המשמעות שנועד להן בעבר; אך יחסם אל הקץ המגולה ואל המסקנות הפואטיות הנגזרות ממנו שונה בתכלית.

14 גם רעיון זה קרוב ללבו של קורצווייל, ולא במקרה. ראו למשל בספרו בין חזון לבין האבסורדי (הערה 11 לעיל), עמ' 19.

15 יש כמה הקבלות חלקיות אך חשובות בין מאמציו של קורצווייל לעמוד על השונה בספרותנו העתיקה בהשוואה לזו החדשה, לבין מאמציו של אריך אוארבך לעמוד על השונה בריאליזם של שלהי העת העתיקה וימי הביניים בהשוואה לריאליזם המודרני (אריך אוארבך, מימזיס: התגלמות המציאות בספרות המערב, תרגום: ברוך קרוא, ירושלים: מוסד ביאליק, 1958, עמ' 53-55). אוארבך פותר את הקושי באמצעות מה שהוא מכנה "פיגוראליזם", כלומר, תפיסת מציאות שבה אירוע כלשהו שהתרחש על פני האדמה, מרמז תמיד בעת ובעונה אחת גם על אירוע אחר, הקודם לו או מאוחר ממנו, כאשר הקשר ביניהם הוא "כחטיבה בתוך התוכנית האלוהית" (שם, עמ' 417). תפיסה זו, המאפיינת לדעתו את הריאליזם של שלהי העת העתיקה וימי הביניים, אחוזה ודבוקה בהקשר נוצרי, ובעיקר בפרשנות המקרא הנוצרית, המבארת התרחשויות מקראיות כ"מבשרות" את בואו ואת חייו של ישו. למרות הקשר מובחן זה, דומה כי שני המבקרים תרים אחר מכה משותף עקרוני של הספרות הקדם-מודרנית, ומוצאים אותה, איש בדרך, באיזו תפיסה אחדותית של המציאות – תפיסה המתפוררת במהירות בעולם המודרני.

16 מלבד הקושי בזיווגם יחד, עולים קשיים נוספים שיתוארו בהמשך; ואם יש ממש בטענה שתוצג להלן, מן הראוי לבדוקה במכלול יצירתם, וכן ביצירתם של אחרים – אלא שבדיקה זו חורגת הרבה מן האפשר. כעת. מאמר זה, אפוא, אינו אלא נקודת מוצא למהלך מחקרי רחב יותר.

## א.

כותרתו המינורית של הפרק השביעי ברומן הגדול אורח נטה ללון – "ודאי הרומן היהודי-המודרני החשוב ביותר במאה העשרים", סובר גרשון שקד;<sup>17</sup> ושמעון הלקין<sup>18</sup> מוסיף: "חשבון הנפש הגלוי ביותר ביצירתו, האישי-האינטימי ביותר, והוא-הוא אותו חשבון גדול ונורא של דורות האומה האחרונים" – אינה מרמזת מאומה על אודות הדרמה הפסיכו-היסטורית שעתידה לבוא בעקבותיה. הכותרת, "משל ונמשל", מקפלת בתוכה הבטחה למבנה ספרותי מקודד שפתרונו בצדו; אך כפי שנראה מיד, היא מגלה פחות מטפח, ומסתירה יותר מטפחיים. לא משל אחד יש כאן, אלא (יחד עם הפרק התוכף, "בין אב לבנו") שרשרת משלים – ונמשליהם, כמעט תמיד, אינם פותרים דבר.

הפרק נפתח בסיפורו של דניאל ב"ח שניטלה רגלו אחת בעסקי פרנסה, וכעת היא עשויה עץ. פתיחה זו משתלבת היטב בתיאורי החורבן הגודשים את הרומן, אף על פי שאין היא נובעת ממלחמת העולם הראשונה לבדה – המאורע המכונן של הספר – אלא מהשתלשלות המאורעות שבאו בעקבותיה. היא תורמת את תרומתה לעיצוב תמונת עולם שבו, כדברי המספר, "כל מקום שאתה נותן בו עיניך או פורענות או עוני."<sup>19</sup> מבחינה תמטית היא עומדת בניגוד דיאלקטי למקום אחר: "מקום אחד יש בעיר שאין צרה מצויה בו. זה בית המדרש הישן שמפתחו בידיו". נוכח החורבן הפושה בכל, מוצג בית המדרש כמרחב אידילי, עטוף ומוגן.

ברם, זרעי הספק נזרעים מיד.<sup>20</sup> המספר מתאר כיצד בעומדו ליד חלון בית המדרש מביט הוא בהר שבו שכן לפני המלחמה בית מדרש אחר, נאה הימנו, שלא נשתיירה ממנו אבן על אבן. המציאות החיצונית האכזרית פולשת אפוא לתחומי בית המדרש, מערערת את תחושת הביטחון המדומה. מאחר שכותלי בית המדרש הכזיבו, נאלץ המספר להעמיד קו הגנה חדש, ניגוד יעיל מקודמו ל"מציאות"; אם בית המדרש "שוב אינו עשוי להרחיב את הדעת", שומה עליו למצוא מפלט במקום אחר: "מה שאין כן ספרים. יותר שאתה מסתכל בהם דעתך רחבה ולבך שמח." והנה מוצע המשל הראשון – ונמשלו עמו:

אין אני לומד על מנת להרחיב את דעתי או להחכים ולידע את מעשי השם, אלא כאדם שמהלך בדרך והחמה קופחת על ראשו ואבנים מנגפות את רגליו והאבק מסמא את עיניו וכל גופו עייף, רואה סוכה ובא ונכנס לשם, ואין חמה קופחת על ראשו ואין אבנים מנגפות את רגליו ואין אבק מסמא את עיניו. ומתוך שהוא עייף מבקש הוא לפרש ואינו

17 גרשון שקד, "סופר בדברי תורה: על 'אורח נטה ללון' מאת ש"י עגנון", מחקרי ירושלים בספרות עברית כ, תשס"ו, עמ' 239.

18 שמעון הלקין, דרכים וצדי דרכים בספרות, כרך ב, ירושלים: אקדמון, 1969, עמ' 191.

19 ש"י עגנון, אורח נטה ללון (מהדורה מחודשת עם תיקונים שנמצאו בעזבונו של המחבר), ירושלים: שוקן, תשנ"ח, עמ' 24. כל ההפניות מהספר להלן מתייחסות למהדורה זו.

20 בשלב מוקדם זה של הרומן החייאת בית המדרש בידי המספר עדיין בראשיתה; הקוראים עדיין אינם יודעים שסופה של החייאה זו להיכשל ולסמן היעדר מוצא טרגי, הממחיש עד כמה שיבתו של המספר לעירו מאוחרת היא.

נותן דעתו על כלום. לאחר שחזרה נפשו עליו נותן דעתו על הסוכה ועל כליה. ואם אינו כפוי טובה נותן שבח והודיה למי שעשה לו סוכה והכין בה כל צרכיו. אותו אדם אני הוא, ואותה סוכה בית מדרשנו הישן הוא [...] והואיל ואיני כפוי טובה, נותן אני שבח והודיה למקום ומביט בכליו, אלו ספרים שבבית מדרשו.<sup>21</sup>

בית המדרש הוא מקום מקלט, סוכה המוגדרת באמצעות ניגודה לחמה, לאבנים ולאבק שבחוף. המשל מרמז שאפשר שאין היא, כשלעצמה, יותר מאשר מפלט ארעי בדרך קשה; ודאי שאין היא בית קבע יציב ומגונן.<sup>22</sup> עיקרה, ממילא, בכליה – "אלו ספרים שבבית מדרשו". אך אם אין הלומד לומד על מנת להרחיב דעתו או להחכים ולידע את מעשי השם, מה יעשה בספרים? תשובת המספר לא מאחרת לבוא, ואין היא מממשת בהכרח את ציפיות הקורא:

ספרים אלו מה כתוב בהם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כרצונו וכחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, כדי שנדע לעבוד אותו. בזמן שאנו לומדים תורתו ועושים את ציוויו, אין כל אומה ולשון יכולה לפגוע בנו. אין אנו שומרים תורתו, אפילו גוי קטן פוגע בנו [...] מעלימים עין מן התורה – התורה מעלימה עיניה ממנו, והרי אנו ירודים מכל האומות.<sup>23</sup>

מה מוזר: ספרי בית המדרש אינם עוסקים בהלכות ברכות, שבת ומועדים; אף לא בדיני נזיקין ואישות, או בסוגיות סבוכות בטומאה וטהרה; אף אין הם מפרשים פסוקים מוקשים בתורה או משניות שאבד טעמן. לא הלכה, לא פרשנות, לא מדרש, לא חסידות, לא קבלה. כלומר, הם אולי עוסקים בכל אלה, אך לא זה מה ש"כתוב בהם"; לא זה ה"סיפור" שלהם. סיפורם מגולל בתמצית מרוכזת את ההיסטוריה של עם ישראל, כפי שרואה אותה המספר: הקדוש ברוך הוא בחר בעמו ונתן לו את התורה על מנת ללומדה ולשומרה. כל זמן שישראל עוסקים בתורה, נשמרים, ובשעה שעוזבים אותה – הרי הם חשופים ופגיעים.

ענייננו כאן איננו רק בתוכן המשל, אלא במתודה שלו: ספרי בית המדרש כולם עוברים קידוד רדוקטיבי מופלג המעצים את הפער בין המסמן למסומן, בין מה שכתוב בהם במובן הליטרלי של המונח, למה ש"כתוב בהם" באמת, הרחק מעבר לאותו מובן

21 שם, עמ' 25.

22 הבחירה בדימוי הסוכה אינו מקרי, כפי שמעיד הסיפור "בסוכה" שעגנון פרסם בעיתון דבר בשנת 1934. גם שם הסוכה היא מקום המפלט של המספר לאחר חורבן הבית, שעה שצער החורבן מרעיד את לבו: "ומאותה רעדה אני כותב סיפורי מעשיות, כאדם שגלה מפלטרין של אביו ועושה לו סוכה קטנה ויושב שם ומספר תפארת בית אבותיו".

23 עגנון, הערה 19 לעיל, עמ' 25.

פשוט; הקורא הולך ומתרגל לאסטרטגיית קריאה הממהרת להמיר את הרובד הגלוי של המציאות באיזה רובד אחר, נסתר ונעלה ממנו.<sup>24</sup>

המתח בין פירושה הפשוט והאינטואיטיבי של המציאות הכאוטית, המפורקת, לבין הניסיון לשלוט עליה, להסדירה, לעשותה מתקבלת על הדעת באמצעות ספרים, סיפורים, פתגמים ומשלים, הוא העומד ביסוד צמד הפרקים כולו. קביעה זו מתאשרת מאליה מתוך הדיאלוג הנוגע ללב, הדחוס מאין כמותו, בין דניאל ב"ח פורק העול לאביו, ר' שלמה ירא השמים. במהלך שיחתם, ר' שלמה מביע את צערו על שבנו פרש מן הדרך, בשעה ש"עצבות שאין כיוצא בה"<sup>25</sup> מבצבצת בפני דניאל. באותה עת נזכרים שניהם כאחד במעשה התפילין: אותו מאורע מכונן שבו דניאל, בשדות הקטל של מלחמת העולם הראשונה, נגע פתאום בזרועו של חייל מת – זרוע כרוכה ברצועות תפילין, ואינה מחוברת לגוף. בצר לו, מבקש ר' שלמה לראות בפרשה זו ניסיון אלוהי: "ובמה אתה מקיים 'ובכל נפשך' – אפילו הוא נוטל את נפשך?"<sup>26</sup> – אך בנו:

צעק דניאל ואמר, יכול אדם לעקוד עצמו על גבי המזבח ולמסור את נפשו על קידוש השם ולהאריך באחד עד שחצא נשמתו. אבל ליעקד ככל יום ובכל עת ובכל שעה על שבעה מזבחות ולישרף היום אבר ומחר אבר – דבר זה אין כל אדם יכול לעמוד בו. ילוד אשה אני, בשר ודם, וכשבשרי מרקיב ודמי מבאיש אין שפתי יכולות להביע תהלתו של הקדוש ברוך הוא. ואם אני מביע תהלתו, וכי שבחו של מקום הוא אם קיפה של בשר רקוב או חמת מלאה דם מבאיש צועקת אתה צדיק על כל הבא עלי ואני הרשעתי, ואפילו כן אינו מניח ידיו ממנו ומוסיף ושולח את חציו.

24 אי אפשר להבין מעתק זה במלואו בלי לתת את הדעת על יחסו של עגנון לספרים ולספריות, שנידון הרבה במחקר. לענייננו כאן ראויים במיוחד דברי אבידב ליפסקר, שהדגיש את חשיבות הספר "כאובייקט ממשי בעולמו של עגנון וכרכיב תודעתי בסובייקט הכותב שלו [...] כמי שהספר הוא בעבורו נתון בלתי-אמצעי של התודעה, והוא 'מכיר' אותו מתוך עצמו ומזהה אותו בכל אשר יפנה" (אבידב ליפסקר, מחשבות על עגנון, כרך ב, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, 2018, עמ' 221). "מחשבת הספר" העגנונית, בלשונו של ליפסקר, היא "ביבליוסופיה שהצד החומרי והחזותי שבה שווה-ערך לייצוגי, לטקסטואלי ולמופשט. ספרים אינם אמצעי טכני של העברת טקסט, אלא הם אובייקטים שהפואזיס החומרי שלהם נושא את הגנטיקה של הטקסט. זהו הפן הפולחני שהם מעוררים כריגוש פואטי ואסתטי שהייצוגיות המופשטות של הטקסט טבועה בו" (שם, עמ' 225). יושם אל לב כי במשל הנידון כאן לספרים יש אכן איכות חומרית (הם הכלים בסוכה), בעוד איכותם הלא-חומרית מרוכזת מאוד; היא תוכנית, אך איננה טקסטואלית.

25 עגנון, הערה 19 לעיל, עמ' 28.

26 ר' שלמה מצטט כאן את דרשת רבי עקיבא על הפסוק "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך" (דברים ו, ה), דרשה המלמדת על החובה המרטירית לאהוב את ה' עד מוות (בבלי ברכות סא ע"ב). הסיפור החז"לי על אודות מיתת רבי עקיבא עצמו מעורר בעוצמה רבה את שאלת השימוש בפרשנות אינטרטקסטואלית ככלי להבנת המציאות. כפי שהראה דניאל בווארין, מדרש תנאים: אינטרטקסטואליות וקריאת מכילתא, ירושלים: כתר ומכון הרטמן, 2011, עמ' 185-200, וכפי שהראיתי גם אני, באופן שונה מעט מבוארין, במקום אחר: איתי מרינברג-מיליקובסקי, לא ידענו מה היה לו: ספרות ומשמעות באגדה התלמודית, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, 2016, עמ' 86-37.

לצעקה מבהילה זו עונה האב קצרות: "אמר רבי שלמה, בהדי כבשי רחמנא למה לך?" – ביטוי תלמודי הקורא לאדם להימנע מלעסוק במה שהקדוש ברוך הוא מסתיר.<sup>27</sup> הבן, כמובן, אינו מתרצה, ותשובתו מספקת מפתח לדיונונו:

אמר דניאל, כל צרה וצרה שבא על אדם ממתקים לו במאמר חז"ל. החליק ר' שלמה את זקנו בידו אחת ואמר, אדרבא בני, בוא ונחזיק טובה לרבותינו שפירשו לנו את הדברים והסבירו את המאורעות, שאלמלא הם היינו צריכים לייגע עצמנו, עכשיו שתירצו כל דבר ודבר יכולים אנו לעשות כל ימינו תורה ומצוות ואין אדם צריך לבטל זמנו בחקירות, אלא עובד את בוראו ושומר מצוותיו.<sup>28</sup>

דניאל מתקומם אפוא כנגד הניסיון להמתיק את המציאות המרה במסורות טקסטואליות, קולעות וחיוניות ככל שתהיינה; פתגמים אינם יכולים לרפא פצעים ממשיים כואבים כל כך. ר' שלמה, מצדו, שב ומצדיק זאת – ובה בעת, במרומז, מודה שהדברים אינם פשוטים כל עיקר; אילולא רבותינו ש"פירשו לנו את הדברים והסבירו את המאורעות" היינו עומדים מול עולם שאין להבינו.<sup>29</sup>

ניסוחו המפורש, העז, של המתח הבלתי פתיר בין המציאות לבין הספרות שאמורה להסביר אותה, מניח עבורנו את הרקע להתמקדות בדיאלוג אחר בצמד הפרקים, דיאלוג המעמיד את חולשתו של המבנה הפרשני-אלגורי למבחן נוקב עוד יותר. לפני אותו דיאלוג המספר עדיין משוחח בעיקר עם עצמו ועם קוראיו, ומוסיף משל חדש על משלו הקודם – משל הסוכה ובית המדרש, הכלים והספרים. והנה, במקום שריבוי המשלים יהפוך את המציאות למבוארת יותר, מתרחש ההפך הגמור:<sup>30</sup>

מה טעם בחר בנו הקדוש ברוך הוא והטיל עלינו עול תורה ומצוות, והלוא התורה כבדה וקשה לקיימה. יש פותרין אותו כך ויש פותרין אותו כך, ואני אפרש את הדבר כמשל. משל לעטרה של מלך שעשויה זהב ואבנים טובות ומרגליות. כל זמן שהעטרה כראש המלך יודעים שהוא מלך. הסיר העטרה מראשו אין הכל יודעים שהוא מלך. שמה אין

27 בבלי ברכות י ע"א.

28 עגנון, הערה 19 לעיל, עמ' 28-29 (ההדגשה שלי, א"מ. וכן בכל מובאה אחרת להלן).

29 בסוף הפרק מובא מעין סיפור אחר בפיו של ר' שלמה, ותגובת דניאל ראויה לתשומת לבנו: "מעשה באחד שיצא לתרבות רעה. בא לפני הבעש"ט. אמר לו הבעש"ט, שיכפיל את אהבתו לבנו. חייך דניאל ב"ח ואמר, יודע מר כנגד מה סיפר לנו אבא סיפור זה, כנגד זה שהוא אוהב אותי. חבל שאין הקדוש ברוך הוא עושה כעצתו של הבעש"ט." בנקודה זו מתחולל היפוך: ברור למדי שר' שלמה אכן מספר את הסיפור כדי לבטא אהבתו הגדולה לבנו, בדיוק כפי שמניח הבן, האוהב את אביו לא פחות; אין זה משל, אם כך, כי אם הקבלה פשוטה שאינה תובעת פענוח מיוחד. והנה, דווקא הבן הוא שמבקש הפעם להרחיב את תחולת הסיפור הפשוט ולהפוך אותו למשל שבו אהבת אב לבנו משולה לאהבת הקב"ה לעמו – משל המתפרש על ידו כבלתי אפשרי.

30 לדעת שקד (הערה 17 לעיל), השימוש בטכניקה המשלית, ובמשל המלך בפרט, מעניק לטקסט העגנוני איכות "פסודיקונונית". כך, "באמצעות העימות שבין קטעי טקסטים מסורתיים או פרפרזות של טקסטים מסורתיים לבין ההקשר החדש, מממש המחבר את האוקסימורון של המהפכה המסורתית, המאפיין את כלל יצירתו" (שם, עמ' 250-251).

המלך משים העטרה בראשו בשביל שהיא כבדה. אדרבא, הוא משימה בראשו ומתגאה בה. מה שכן יש למלך שהעטרה בראשו, שהכל מנשאים אותו ומכבדים אותו ומשתחוים לפניו. מה יש למלך בכבוד זה? דבר זה אינו יודע. למה, מפני שאיני מלך. ואם איני מלך, בן מלך אני ודין הוא שאדע. אלא ששכח אותו אדם, הוא וכל ישראל עמו, שבני מלכים הם. מובא בספרים שכחה זו גרועה מכל הרעות, שכן מלך שוכח שהוא בן מלך.<sup>31</sup>

לפנינו, אפוא, משל שאינו יכול להתפענח; הוא נפרש לאטו כשהבטחה גדולה בראשיתו, אך נבלם לבסוף פתאום באידיעה שמקורה באובדן המפתח הפרשני. בחירת הקב"ה בעמו, חיובו בעול מצוות – בקצרה, כל מה שהוצג במשל הראשון, משל הסוכה, כמושכל ראשון – אינו ברור כל עיקר. כדי להבינו נדרש היגיון מסוג אחר: היגיון של מלך, או של בן-מלך. אך המספר שכח שהוא בן-מלך ושוב אינו יודע לפרשו; שוב אינו יודע מה טעם בעטרה הכבדה ובכבוד שהיא עשויה לספק לבעליה. אכן שכחה זו גרועה מכל הרעות. ואין היא אופיינית למספר לבדו, אלא, לדבריו, לכל ישראל שעמו, וביניהם – וכאן הנקודה החשובה ביותר עבורנו – גם רחל בתו של בעל המלון:

אף רחל בתו הקטנה של בעל המלון שכחה שבת מלכים היא, וכשהזכרתי דבר זה לפניך לגלגה עלי [...] לילה אחד ישבתי עם אביה ומצאתי אותו מיצר. עמדתי לילך ועיכבני. אמר, אדרבא, נשמע דעתו של מר. נשאה אותה ריבה עיניה והביטה בי [...] אמרתי מה שאמרתי. עיוותה פניה ואמרה, מפני מה צריכה אני לקבל עלי עול דורות שעברו. דורות שעברו לעצמן ודורי אני לעצמו. כשם שהדורות שלפני נחקיימו על פי דרכם, כך דורי אני מתקיים על פי דרכו.<sup>32</sup>

רחל כבר פרשה לדרך אחרת, ואינה מרגישה מחויבות לעול הדורות שעברו. המספר אינו מצליח לחדור את חומת ההתנגדות שלה. אלא שהתנגדות זו, מתברר מיד, אינה רק תוצאה של חילופי דורות, כי אם תוצאה של שבר שהוא ספרותי ואפיסטמולוגי בעת ובעונה אחת:

ולעניין שאמר מר חייבת כל בת ישראל לראות את עצמה כאילו היא בת מלכים אין לך שטות גדולה מזו. עכשיו שכתריהם של מלכים מונחים במוזיאון ואין אדם משיג בהם בא מר ואומר, חייבת כל בת ישראל לראות את עצמה כאילו היא בת מלכים. יכול הייתי להשיב על דבריה ולא השבתי לה כלום.<sup>33</sup>

רחל בתו הקטנה של בעל המלון לוכדת את העניין כולו במשפט אחד: עכשיו שכתרי מלכים מונחים במוזיאון, אי אפשר להמשיך "להשתמש" במשלי מלכים – מן הצורות

31 עגנון, הערה 19 לעיל, עמ' 25.

32 שם, עמ' 26.

33 שם.

הספרותיות הרציפות ביותר בספרות העברית כולה<sup>34</sup> – כאילו דבר לא אירע.<sup>35</sup> הטלטה האדירה שפקדה את אירופה ואת יהדותה – לא רק במלחמה – נטלה מן הצורה הישנה את תמצית חייה, את כוחה ההסברי, והותירה אותה חסרת כול.<sup>36</sup> שקיעת המוסדות המלוכניים הישנים בתום מלחמת העולם הראשונה והחלפתם במבנים שלטוניים אחרים,<sup>37</sup> מקפלות בתוכן גם, חלילה, את שקיעת מלכו של עולם (בבחנית "מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקייעא"), ששוב מתקשה למצוא את מקומו בעולם מודרני ומחולק; בעולם כזה,

34 ראו: דויד שטרן, המשל במדרש, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1995. (אמנם יש לתקן מעט את הרושם המקובל ביחס לתפוצת משלי מלכים בספרות חז"ל; משל המלך נוכח בספרות חז"ל הארץ-ישראלית, בעוד הבבלי מעניק לו מקום שולי ביותר בנוף הכולל של יצירתו הנרטיבית; אני מקווה להרחיב את הדיבור בעניין זה במקום אחר). בהקשר זה יוזכר גם מקומו החשוב של המשל במסורת הפילוסופית היהודית, בעיקר הודות לדיונו המפורט של הרמב"ם בסוגי המשלים השונים ובפירוניהם במבואו למורה נבוכים; באורח מעניין, גם אצל הרמב"ם העיסוק במשל חופף לניסיון להשליט סדר כלשהו במציאות שנתערעה.

35 הדברים נשמעים חריפים אף יותר על רקע טענת גרשון שקד, לפיה "הספרות החדשה, אליבא דעגנון, אינה אלא תחליף לספרות הקודש. חסרונה של ספרות הקודש הוא מקור השראתו התמאטי של המספר בן-זמננו" (גרשון שקד, אמנות הסיפוד של עגנון, תל אביב: ספרית פועלים, 1973, עמ' 24). באופן רחב יותר, העיסוק הרפלקסיבי במשל עולה בקנה אחד עם זיהויו של תמות ארס-פואטיות בכלל באורח נטה ללון, זיהוי שעליו עמדו שקד, וגם אחרים.

36 מעמדן המורכב של צורות המשל והאלגוריה בספרות המודרנית נידון לא מעט בידי תיאורטיקנים שונים, ובכללם גם כאלה העוסקים בספרות העברית. ראו למשל: אמיר בנבגי, "נסיון לריהביליטציה של האלגוריה בביקורת העברית: קריאה מחודשת ב'אמת ואמונה' של אד"ם הכהן ובכתביו הביקורתיים של א"י פפירנא", בקורת ופרשנות 42, תש"ע, עמ' 333-365, ובספרות המצוינת שם (בעיקר בכל הנוגע למושג האלגוריה אצל פול דה מאן). אמנם גם בספרות הקדומה המשל אינו פועל תמיד כשיקוף תמים של הסדר הקיים או הרצוי; כפי שהראה משה הלברטל, משל המלך החז"לי מדיגש פעמים רבות דווקא את שבירת הפרוטוקול הקיסרי, שבירה שהיא תנאי לאינטימיות מיוחדת בין המלך לאהובו. ראו משה הלברטל, "אינטימיות ופרוטוקול", בתוך: חא שמע: מחקרים במדעי היהדות לזכרו של ישראל מ' תא-שמע [עורכים: אברהם (רמי) ריינר, משה אידל, משה הלברטל, יוסף הקר, אפרים קנרפוגל, אלחנן ריינר], אלון שבות: תבונות, 2011, עמ' 319-343.

37 נפילת בית המלוכה ההבסבורגי; קיצה של הקיסרות הגרמנית וכינונה של רפובליקת ויימאר במקומה; נפילת האימפריה העות'מאנית; ועוד. דברי רחל בתו של בעל המלון עומדים בהיפוך חריף לתגובה ידועה אחרת לקריסת המלוכה לאחר מלחמת העולם הראשונה: כוונתי למסתור רבת ההשפעה של קרל שמיט, תיאולוגיה פוליטית: ארבעה פרקים על תורת הריבונות (תרגום: ר' כהן, תל אביב: רסלינג, [1922] 2005) שביקר את החוקה הליברלית של רפובליקת ויימאר והצביע על חולשת ריבונותה בהשוואה לדגם הכוחני הטוטלי של הריבונות האלוהית; בלשונו החדה של אחד המגיבים בכתב לטיטות מוקדמות של מאמרי זה: "בעוד היהודים [= המספר ורחל] הביטו במלך אביון כמשל למלך עליון, הנוכחים [= שמיט] שיוו לנגד עיניהם מלך עליון כדי לברוא להם מלך אביון בצלמו" (מתוך תכתובת דוא"ל פרטית).

סופו של המשל להיגנו במוזיאון ספרותי, ולא להעניק עוד פשר למציאות.<sup>38</sup> המספר נאלץ לשתוק, ואין אנו חייבים להאמין שיכול היה להשיב על דבריה.<sup>39</sup>

## ד.

שימושו של עגנון במשלים, טוען בהכללה דויד שטרן בחתימת ספרו המשל במדרש,<sup>40</sup>

אופייני לדרך התייחסותו למסורת בכלל. לשון יהודית מסורתית ונושאים מסורתיים מופיעים בכתיבתו הבדייונית כמעט אך ורק כצינורות פורמאליים או כאמצעים להביע מסרים הנוגעים לנוכחותה המוטלת בספק של האמונה, אם לא להיעדרה הגמור [...]. כצורה מסורתית השוללת מסורת [...] ביצירתו של עגנון נעשית הצורה הספרותית של המשל למסר שלו, דבר שהוא ביטוי לריקנות, להיעדר.

ועם זאת, באורח דיאלקטי כלשהו, עצם השימוש בצורה המסורתית מעיד מינה וביה גם על ההפך הגמור:

השימוש המפותח והמשוכלל עד מאוד של עגנון במשל, השחזור האומנותי שלו של הצורה הקלאסית, הוא גם ההוכחה החזקה ביותר שלנו להתמדתו של המשל בספרות העברית, מקרה רב-כוח של קווי ההמשכיות השוררים בהיסטוריה של הספרות הזאת. אפילו בתקופות של חוסר ההמשכיות הגדול ביותר נחשפים רגעים של המשכיות מפתיעה בצורה שאין לחזותה מראש.<sup>41</sup>

38 מיכל ארבל תיארה את אורח נטה ללון כחוליה נוספת בשרשרת יצירות עגנוניות הנולדות "מתוך האובדן ומתוך הצער עליו [...] מתוך זיקת הכמיהה והעיגון לשלמות שבאדה", שלמות שהיצירה מבקשת לשמש לה תחליף, ובה בעת "להיות לה למצבה ולסמן את החלל שנתר עם היעלמה". אלא שבדומה ליצירות אחרות שכתב עגנון משלהי שנות השלושים, תמת האובדן "אינה ממוקמת בצומת של המתח התרבותי בין רומנטיקה למודרניזם כי אם בצומת אחר: כאן, המחשבה הפואטית כרוכה ללא הפרד במחשבה היסטוריוסופית לאומית [...] בסיפורים אלו, האובדן המוביל ליצירה מזוהה עם קטסטרופה היסטורית: חורבנו של העולם היהודי המסורתי במזרח אירופה." (מיכל ארבל, כתוב על עורו של כלב: על תפיסת היצירה אצל ש"י עגנון, ירושלים ובאר שבע: כתר ומכון הקשרים, 2006, עמ' 53-54).

39 המתח התיאולוגי בנקודה זו מרוכז כל כך, מטלטל כל כך, עד שהמספר כאילו חייב להנמיכו; על כן, אולי, הוא משלב את חילופי הדברים עם רחל במחשבות השואו שלו בדבר אי-אילו משחקי אהבהבים, קרבה ודחייה, המתקיימים כביכול ביניהם – בעיקר בדמינונו: "יכול הייתי להשיב על דבריה ולא השבתי לה כלום. מוטב שתראה את עצמה כאילו היא ניצחה אותי. איני מכיר בנשים, אבל יודע אני, אם נצחה אותך אשה סופה לחזור אחר דבריך [...] למה מצפה ריבה זו? והרי העולם הזה לא ניתן לצפות ממנו כלום, ובני אדם אינם עשויים להביא טובה. בלמתי את פי והגיתי בי בעצמי. לא שאני טוב מאחרים, אבל איני עשוי להביא רעה על אותה ריבה. והרי אני שמח שלא אמרתי לה כלום ולא הבאתי אותה לידי יאוש." עגנון, הערה 19 לעיל, עמ' 26.

40 שטרן, הערה 34 לעיל.

41 שטרן, שם, עמ' 212-213.

לעניות דעתי, אפשר וראוי לחלוק על הדימוי המודרני והמחולן של עגנון כמי שמשמש במסורת על מנת להביע באמצעותה "כמעט אך ורק" את "נוכחותה המוטלת בספק של האמונה", או אף את "היעדרה הגמור"; אפשר וראוי לחלוק, הן משום שתיאור זה נראה טוטלי מדי ביחס לגילויים מובהקים של ספרות יראית תמימה למהדרין בקורפוס העגנוני הרחב,<sup>42</sup> הן משום שהמסורת עצמה ראויה ודאי ליחס מורכב יותר, שבו אמונה וספקנות אינן בהכרח צרות זו לזו. אולם אבחנתו הפואטית של שטרן נראית חריפה וקולעת למדי לענייננו: כאשר צורת המשל הופכת למסר שלו, היא ממחיזה בהכרח את הפרובלמטיקה של התוכן ה"ישן" המזוהה עם גילומיה המסורתיים יותר – תוכן ששוב אינו ניתן למסירה פשוטה או לפחות לפענוח מונחה; בה בעת, היא משקפת את דבקתו של היוצר המאוחר בתבניות המסורתיות עצמן, שאינן נזנחות גם בעיתות של תמורה רדיקלית בסדרי החיים. עם זאת, אל לנו לשכוח את ההבדל המודגש באורח נטה ללון בין המספר – המזדהה במקרה הייחודי שלפנינו עם היוצר – לבין רחל בתו של בעל המלון: המספר מוכן לקבל על עצמו משל שאינו יודע לפרש; גם צורה ריקה, לדידו, לצורה תיחשב. רחל, לעומת זאת, דוחה את המשל מיסודו; היא מערערת לגמרי את תמונת המציאות ההופכת אותו לאפשרי, ומבקשת להמשיך בלעדיו.

ה.

במעבר חד, חד מדי, אבקש להניח מאחור את אירופה החבולה, החובשת את פצעיה, את אווירת הנכאים במלונן של המספר באורח נטה ללון, ואת ההרהורים התיאולוגיים הנוגים, כבדי המשקל, ששיחותיו שם מעוררות; אבקש להניח את כל אלה ולהמירם בדבר מה אחר לגמרי: באווירתו העליזה והעולצת של סיפור הילדים "מעשה בשלושה אגוזים" ללא גולדברג.<sup>43</sup> ואמנם, אם יעלה הדבר בדיננו, אפשר שנגלה כי המרחק בין השניים גדול פחות משנדמה.

42 דוגמת האנתולוגיות ימים נוראים ואתם דאיתם, כמו גם חטיבות נכבדות מעיר ומלואה – יצירות המתקשות להיכנס בקל לפרדיגמות המודרניסטיות בחקר עגנון.

43 יצירת גולדברג בשדה ספרות הילדים – כסופרת, משוררת, עורכת קובעת טעם, ואף תיאורטיקנית – זכתה להתייחסות מחקרית ענפה למדי; ראו למשל: חמוטל ברייטוסף, לאה גולדברג, סדרת גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשע"ג, עמ' 193–200; לאה חובב, "תורת ספרות הילדים של לאה גולדברג", בתוך: לאה גולדברג, בין סופר ילדים לקוראיו – מאמרים בספרות ילדים [עורכת: לאה חובב], תל אביב: ספרית פועלים, 1978, עמ' 9–51; ורד טוהר, "על הפער בין הדימוי העצמי של משוררת לבין סוגיית התקבלותה: המקרה של ספרות הילדים של לאה גולדברג", ספרות ילדים ונוער 135, 2013, עמ' 15–24; אילנה אלקד-ליהמן, "אגדות הפוכות: קריאה אינטר-טקסטואלית ביצירות מאת לאה גולדברג", עיונים בספרות ילדים 19, תשס"ט, עמ' 5–31; Yael Darr, "Creating a Socialist Canon for Children: Lea Goldberg Dictates a Revolutionary Dualism in Labor Movement Children's Literature in the 1940s and 1950s", *Journal of Israeli History* 31:2, 2012, pp. 235–248.

"מעשה בשלושה אגוזים" פורסם לראשונה בשנת 1959, מלווה בציוריו של אריה נבון.<sup>44</sup> לימים זכה הסיפור למעמד מיוחד ביצירתה הענפה של גולדברג לילדים, משעה שדר בכפיפה אחת עם "דירה להשכיר" הפופולרי ממנו,<sup>45</sup> ועם "כך ולא כך", באסופה מיוחדת שהופקה לציון פטירת המחברת (1970) – הפעם, מלווה באיוריו של שמואל כ"ץ, שאילו נחזור בהמשך. מהדורה נפוצה זו הפכה אותו לקאנוני, אך בשל צלו הרחב של "דירה להשכיר" גם למעין נוכח-נפקד בספרות הילדים הישראלית ובשיח על אודותיה.<sup>46</sup> "היה היה ביער גדול גמד קטן" – כך נפתחת המעשייה, כדרכן של מעשיות, ומיד מכניסה אותנו להווי שאין לטעות בזיהויו. היער הוא יער אירופאי עבות; עציו עצוי אגוז; בין העצים גרים, כמובן, גמד, וגם סנאי; וכשמגיע החורף נושרים העלים מן העץ – בקיצור, כל מה שלא קורה בחורשת המחטים הארץ-ישראלית.<sup>47</sup> בגמר השלכת, כאשר נותר הסנאי בלי קורת גג, הוא מבקש מן הגמד שיאסוף אותו אל ביתו. הגמד נענה לבקשה בחיוב, אך אינו אלטרואיסט גמור – משהו, או משהו, בכל זאת צריך להתניע את העלילה ולסבכה – ולכן הוא מתנה את הסכמתו בתמורה כלשהי. הסנאי אכן מבטיח תמורה: "אתן לך שלושה אגוזים / ובהם שלושה סודות ורזים / והיה כל מי שיפתור את סודם / אין כמותו מאושר בעולם". הסנאי מביא לגמד את האגוזים – האחד גודלו כאפונה, השני כביצה, השלישי כאשכולית – ומזהיר את הגמד: "שמור על האגוזים היטב היטב / יבוא יום והם יצילו אותך / ואזי תדע מה נתתי לך / כי לא פשוטים הם האגוזים / ובהם שלושה סודות ורזים..." וכו'. מכאן ואילך ממלא משפט זה תפקיד כפול ביצירה: אגוזיו של הסנאי עוברים מיד ליד, מבטיחים אושר עתידי למחזיקים בהם ולעתים אף מספקים אותו, ובה בעת הדיבור על אודותיהם נעשה פזמון חוזר המארגן את העלילה ומתווה את מהלכה – כמעט.

בינתיים החורף תם, הסנאי אומר תודה ושלוש והולך לו לדרכו, והנה יום אחד מגיעים ליער שלושה אנשים וגרזנים בידיהם. לשאלת הגמד המבוהל, "אנשים אנשים, למה באתם הנה?" עונים האנשים בפשטות כי באו "לכרות את כל היער". הגמד, שאופיו המניפולטיבי במקצת נרמז כבר קודם, פורץ בבכי ומפציר בהם – בסדר הנכון, כמובן, שלא נחשוב חלילה שהוא העומד במרכז – "חוסו על העצים! חוסו על הציפורים והחיות! חוסו עלי, על גמד קטן! אל תכרתו את היער!" אך האנשים – בשלהם:

44 מרחביה: ספרית פועלים.

45 אסופה זו ראתה אור גם כן בהוצאת ספרית פועלים. על אודות תהליך ההתקבלות של "דירה להשכיר", ועל הקאנוניזציה של מהדורת 1970 ידועה זו, ראו במאמרה של יעל דר, "שיפוצים בבניין בן חמש הקומות: שלוש קריאות תקופתיות ב'דירה להשכיר' מאת לאה גולדברג", עיונים בתקומות ישראל 27, 2017, עמ' 174–196.

46 מחקרה הענף של יצירת גולדברג, ככל הידוע לי, מיעט להתייחס לסיפור זה. להערות לא ממצות ראו: יעל דר, "סודם של האגוזים לא איבד מקסמו", הארץ ספרים, נובמבר 2007; גתית שמעון, "מעשה בשלושה אגוזים, או החיפוש אחר האושר", <http://www.chekhov-oheny.com>.

47 אוריאל אופק העיר שהסיפור נשען על "פירוים" מן הפולקלור הרוסי: אוריאל אופק, "יושבה אגדה על כסת פלומה: האגדה והמשל הרוסיים והשפעתם על ספרות הילדים שלנו", מאזניים 2–1, 1985, עמ' 44; וראו להלן.



לא. כי שלח אותנו שר גדול, וכך אמר: כרתו את כל עצי היער, כי אני רוצה לבנות ארמון גדול מן העצים האלה. אמר הגמד: 'זמה ייתן לכם השר הגדול, אם תכרתו את כל העצים?' — אמרו: 'שקל כסף ייתן לנו. שקל כסף לכל כורת. ואנו נקנה לנו בכסף מכל טוב.'

אמר הגמד: 'אני אתן לכם מתנה יפה מזו, אם לא תכרתו את היער.'

אמרו האנשים: 'מה תתן לנו?'

אמר הגמד: 'אתן לכם שלושה אגוזים / ובהם שלושה סודות ורזים / והיה — כל מי שיפתור את סודם / אין כמותו מאושר בעולם!'

אמרו האנשים: 'טוב, תן לנו את האגוזים ולא נכרות את עצי היער.' עלה הגמד לעלית הגג, הביא את האגוזים. לקחו האנשים את האגוזים והלכו.

היה הגמד מאושר מאוד, ורקד מרוב שמחה ושר לו שיר כזה: 'היה היו שלושה אגוזים / ובהם שלושה סודות ורזים. / ואני פתיתי היום את סודם / ואין כמותי מאושר בעולם!'

הגמד הקפיטליסט תפס את העניין היטב: שלושת האגוזים יכולים להביא אושר לבעליהם אך ורק כל עוד הם ממשיכים להסתיר סודות ורזים — והללו מתגלים דווקא בעת מסירתם הלאה, כמטבע עובר לסוחר, שדבר אין בו מלבד יכולתו לעבור מיד ליד בהתאם לחוזה חברתי ידוע, המסב אושר למספר רב למדי של בני אדם.<sup>48</sup> והנה חוזרים האנשים לבית השר, ומעוררים את תימהונו וקצפו: "חצופים! עצלנים! עזי פנים! / שלחתי אתכם לכרות אלונים! / לכרות אלונים ולכרות אגוזים! / ואתם עומדים פה ואינכם זזים! / איך באתם אלי? איך אתם מעיזים?"<sup>49</sup>

אך כשהם מתחילים להתגונן מתרחש פתאום מאורע בלתי שגרתי באגדות: השר בוכה לפני אנשיו. מאורע חריג זה גורר בעקבותיו, כפי שנראה, שרשרת מעשי פלא. תחילה הוא מספר להם כי העצים נחוצים לו על מנת לבנות ארמון לאהובתו: "כי הנערה שאני אוהב אותה, נערה יפת תואר ויפת מראה, אמרה לי / שלא תנשא לי, אם לא אבנה בשבילה ארמון היפה מכל הארמונות בארץ!". האנשים מפצירים בשר שלא לבכות, ומבטיחים לתת לו "אוצר טוב מכל ארמון", שאם יינתן לנערה — מיד תהיה לו לאישה. השר מבקש את האוצר, ושוב הכסף נכנס לתמונה: "אמרו האנשים: 'לא ניתן לך את אוצרנו בלתי אם תשלם שני שקלי כסף לכל אחד מאתנו.'" שני שקלי כסף? הקוראים זוכרים ודאי שקודם דיברו האנשים על שקל אחד בלבד, הלא כן? נקודה זו תתברר מיד. נמשיך:

אמר השר: 'זמהו אוצרם?' — אמרו האנשים: 'גמד קטן ביער נתן לנו את האוצר כדי שלא נכרות את העצים. הביטה וראה — שלושה אגוזים / ובהם שלושה סודות ורזים /

48 בניסוח מעט שונה ראו על כך גם נחום אבניאל, "מעשה בשלושה אגוזים והפילוסופיה של הכסף": [http://shalem.ac.il/content-channel/philosophy\\_of\\_money/](http://shalem.ac.il/content-channel/philosophy_of_money/)

49 תמונת הארמון שלא נבנה מזכירה את "האגדה הסינית" המוזכרת אצל עגנון בספרו *על הנה (עמ' נד)*, אלא שפתרונם של מי שחומקים מבנייתו (חוטבי העצים אצל גולדברג, האדריכל הזקן אצל עגנון) שונה בתכלית: האדריכל מצליח להפיח חיים בציור דרממדי של ארמון ולהיכנס לתוכו, ואילו חוטבי העצים מוותרים על הסוד, מוסרים את האגוזים הלאה ופונים לדרכם. וראו להלן.

והיה — כל איש שיפתור את סודם / אין כמותו מאושר בעולם!'. לקח השר את שלושת האגוזים ונתן לאיש ואיש שני שקלי כסף. הלכו האנשים שמחים ועליזים ובדרכם קנו להם מכל טוב למחיתם ולשמח את לבם. הלכו ושרו שיר כזה: 'היה היו שלושה אגוזים / ובהם שלושה סודות ורזים / ושלושה אנשים פתרו את סודם / ואין כמותם מבסוטים בעולם.'

מבסוטים?

הנה הפורמולה נשברת — אין ילד שאינו מבחין בכך — ושברתה טעונה: אל תוך עולם המעשייה האירופאית, שיש בו יער, ואגוזים, וסנאים, וגמדים, שרים גדולים, ארמונות ונערות יפות — אל תוך כל זה מוטלת פתאום מילה שמגיעה מעולם אחר. שלושת האנשים אינם מאושרים, אלא מבסוטים. אולי אין להתפלא על תביעת המחיר המופרז שמייחסת גולדברג לאנשים שחזרו מהיער בידיים כמעט ריקות; אנחנו, מתברר פתאום, בלבנט.

וכשעוברים מאירופה ללבנט, דברים מוזרים מתרחשים.<sup>50</sup> כאשר הנערה מגלה שארמון לא מחכה לה ומכריזה כצפוי שלא תוכל להינשא לשר, מיד הוא מבטיח כי יש בידיו "אוצר היפה מכל ארמון, כי ארמונות יפים יש להרבה שרים ולנשיי־שרים, אך אוצר כאוצרי אין לאיש. ואני אתן אותו לך." הנערה מסכימה, לוקחת את האגוזים ונישאת לשר הגדול. אבל — וזו נקודה חשובה ביותר — הארמון שהובטח תחילה, שוב לא ייבנה. מדובר ברגע מכריע: לפנינו שר גדול ונערה יפה המוותרים על האצולה — כתרם ודאי מונח כעת במוזיאון — והופכים, כפי שנראה מיד, למשפחה בורגנית רגילה.<sup>51</sup>

"והיו השר ואשתו מאושרים מאוד..." — יושם אל לב: הפעם האושר לא נדחה לעתיד לא־יָדוע, אלא מושג כבר בראשיתו: המשפחה הבורגנית קמה —<sup>52</sup>

ואשת השר שמה את שלושת האגוזים על צלחת של כסף והטמינה אותם בארון עד בוא שעתם, ושכחה אותם שם. כעבור שנה נולד בן לשר ולאשתו. והיה הילד בריא ויפה תואר וגדל לתפארת. ויום אחד, כשהיה הילד בן חמש, הלכו אביו ואמו והשאירו אותו לבדו בבית. שיחק הילד ורץ בכל הבית מחדר לחדר ובא לחדר אמו. פתח שם את אחד הארונות, והנה שלושה אגוזים על גבי צלחת של כסף. האחד כל גדלו כאפונה, השני — גדלו כביצה, והשלישי כאשכולית. אמר הילד בלבו: 'אגוזים יפים. הבה ואוכל אותם.'

50 געגועיה של גולדברג לאירופה, ותחושת המתח בין הקיום האירופאי לקיום הארץ־ישראלי — "כאב שתי המולדות" המוכר משירה "אורן" — נוכחים הרבה ביומניה ובשיריה, ונידונו גם במחקר. ראו למשל טוהר, הערה 43 לעיל, עמ' 21. מתח זה הוצב בהקשר פואטי רחב יותר על ידי ענת ויסמן, "ייסורי 'הסינתזה האנושית הגדולה': דיאלקטיקה של אי־הכרעה ביצירת לאה גולדברג", דפים למחקר בספרות 18, תשע"ב, עמ' 7-33.

51 המאייר שמואל כ"ץ, שלא תמיד היטיב (בעיניי) עם יצירת גולדברג, עשה זאת גם הפעם: הוא ממשיך לצייר את הילד, אביו ואמו כבני אצולה, בלבוש מנופח וחגיגי. לניתוח שונה של איוריו של כ"ץ למהדורה זו ראו אצל יעל דר, הערה 45 לעיל, עמ' 191-195.

52 פרנקו מורטי עמד על המפנה הספרותי המגולם בספרות הבורגנית, שבה תהליכים שונים מעצבים עולם המתאפיין ב"מעט הפתעות, מעט אף יותר הרפתקאות, וניסים — כלל לא"; וראו להלן.

הלך למטבח, לקח פטיש, שם את האגוזים על הרצפה, פצח אותם בפטיש. את הקליפה זרק ואת התוך אכל. טעם האגוזים היה טוב והילד היה שמח מאוד. שבו אבא ואמא הביתה. שאלו את הבן: 'מה עשית?' – 'אכלתי שלושה אגוזים.' צחקו אבא ואמא ואמרו: 'שלושה בלבד? שלושה בלבד לא יזיקו!'

במקום ארמון, יש כאן בית: בית רגיל, עם אמא ואבא וילד, ומתנת חתונה לא שימושית שנשכחה באיזו פינה, והורים שיוצאים לפעמים לענייניהם ("כמו כל ההורים... / לראות איזה סרט למבוגרים", היה אומר כאן ודאי הילד-המספר של "דודי שמחה" לע. הלל),<sup>53</sup> וכשהילד גדול מספיק – אפילו משאירים אותו לבד ("למה לא? שיצאו לבלות!", שם). סקרנותו של הילד גורמת לו לרוץ מחדר לחדר ולפתוח לבסוף, מכל הארונות שבעולם, דווקא את הארונות בחדר אמא. הוא מוצא את האגוזים, וכרבי מאיר בשעתו אוכל את תוכם, ואת קליפתם זרק.<sup>54</sup> כשחוזרים ההורים הביתה הם מוצאים את בנם שמח וטוב לב, ומגלים שהילד אכל אגוזים שכבר נשכחו מלבם מזמן; תגובתם המחויכת למעשה מבהירה שהסוד התפוגג והרז נעלם. "שלושה בלבד? שלושה בלבד לא יזיקו!" כך לא עונים שר ונסיכה שאוצרם אבד לבלי שוב; כך עונים הורים קונפורמיסטים טובים הממלאים את תפקידם ההורי ודואגים לכאב הבטן של ילדם השובב (ואולי גם לשינה הקטועה שמצפה להם בעקבותיו).

סודם של האגוזים הומר, אמנם, בסוד אחר: סודו של הילד המחטט בהיחבא בארונות אמא, ואינו מספר על כך להוריו בשום. אך במעבר זה בדיוק אצור הפער בין מסתורין – אבן השתייה של המעשייה – לבין הסתרה, שהיא לכל היותר מרכיב פסיכולוגי בתהליך האינדיבידואליזציה של הילד הבורגני; ילד ששוב אינו אחוז בעולם של פלא ושל אי-ידיעה כקודמיו בעלילה.

1.

אכן, "תם המעשה בשלושה אגוזים / ומי ידע סודות ורזים?" משעה שנאכלו האגוזים שוב אין המעשייה יכולה להמשיך; בפיצוח הקליפה ובאכילת הסוד הילד מתבגר ונותן גט כריתות סופי ומוחלט לעולם האגדות. מבחינה זו אין הוא אלא אחיו העירוני של פלוטו, הכלבלב הנודע מקיבוץ מגידו – גיבור סיפור ילדים קאנוני אחר של גולדברג – היוצא

53 הכוונה לסיפור "דודי שמחה בייביסיר", שבו – כבכל סיפורי "דודי שמחה" של ע. הלל – הדוד האקסצנטרי, המזור, ממלא את תפקיד החריג, האחר, המאפשר למשפחה הבורגנית ה"נורמלית" של הילד להתקיים.

54 כך מגן התלמוד הבבלי (חגיגה טו ע"ב) על יחסו של ר' מאיר לרבו, אלישע בן אבויה: "רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק"; והרי פעולה זו עצמה מבקשת להגן על היחסים עם "אחר" פורע-סדר במסגרת הסדר הקונפורמיסטי של הדברים, המבוסס על יכולת הבחנה בין תוכן (פרי) וצורה (קליפה); אלא שהבחנה זו אינה עולה בקנה אחד עם הסיפורים התלמודיים המוקדשים (שם ובסמוך) ליחסי שני החכמים, סיפורים המקפלים בתוכם קשר אישי אמין הכולל גם בדיקת גבולות, ולא רק התבצרות נעימה בתוכם.

למסע גילויים מסעיר, רק על מנת שבסופו של יום יחזור למשק, יאכל וישן. סוציאליזם ובורגנות, מסתבר, עשויים לעתים לדור בכפיפה אחת, או לפחות לסמן את שני צדיו של אותו מטבע: ערכים של עבודה, רציונליות, משמעת עצמית – "רצינות" (seriousness), יוסיף כאן ודאי פרנקו מורטי<sup>55</sup> את מה שזיהה כמושג מפתח של ספרות המאה ה-19 – משותפים לשניהם, ומתיישרים היטב עם המפנה הצורני.

ברם, דווקא משום כך, למרות הלבנטיניות או הארץ-ישראליות שלהם, סיפורים אלה אינם, בשום מובן שהוא, סיפורים יהודיים; לכל היותר, הם מעניקים לבוש מקומי מסוים, אידיאולוגי ו"חינוכי" מאוד,<sup>56</sup> לבעיה נרטיבית אוניברסלית. כך, מורטי:

במהלך המאה התשע-עשרה, משעה שדימויו השלילי של 'העושר החדש' הולך ומתגבר, כמה מאפיינים חוזרים נקשרים בדמות הבורגני: כח, לפני הכל; ריסון עצמי; בהירות מחשבתית; הגינות מסחרית; תחושה חזקה של מטרות. מאפיינים 'טובים', כולם; אך לא טובים מספיק כדי להתאים לסוג הגיבור הספרותי – לוחם, אביר, כובש, הרפתקן – שעליו נשענה אמנות הסיפור בתרבות המערב במשך אלף שנים. 'הבורסה היא חלופה עלובה לגביע הקדוש', כתב שומפטר (Schumpeter) בלעג; חיי העסקים – 'במשרד, בין עמורות של מספרים' – נדונו להיות 'בלתי-הירואיים באופן מהותי'.<sup>57</sup>

צורת המעשייה האירופאית – צורה שחדרה לספרות העברית בין היתר באמצעות הסיפור הזוהרי והחסידי,<sup>58</sup> גם אם מעולם אולי לא עברה גיור מלא לחומרא כצורת המשל

55 ראו: Franco Moretti, *The Bourgeois: Between History and Literature*, New-York and London: Verso, 2013, pp. 67-100. וראו עוד להלן.

56 כפי שעולה מן המחקר הענף המוקדש לפעילותה של גולדברג בשדה ספרות הילדים (הערה 43 לעיל), יצירתה ודאי אינה דידקטית ופדגוגית במובן הרדוד שניתן לעתים למונחים אלו; מאידך, אין בכך כדי לומר שיצירתה לא נועדה לאלפס בינה ומוסר ולהכשירם לחיים חדשים ובריאים בארץ. על רקע זה, מעניין לחשוב דווקא על שורת הסיום של "המפוזר מכפר אז"ר"; מה שנראה במבט ראשון כביטוי ספקני ומהורהר יותר, נחרץ-פחות מבחינה אידיאולוגית, "בוקר, ערב, צהרים – רחוקה ירושלים", עשוי להתברר דווקא כגורלו של ההוזה, המבולבל, הלא-פרודוקטיבי.

57 Moretti, הערה 55 לעיל, עמ' 16 [התרגום שלי, א"מ].

58 מסלול "ייהוד" זה עשוי להיות משמעותי גם לסיפורנו עצמו – בכוח אם לא בפועל – סיפור העוסק בסוד, בהסתרתו ובחשיפתו: אגוזים וקליפות, אחרי הכול, אינם דימויים זרים למסורת המיסטית היהודית. ועם זאת, התנועה שתוארה לעיל ב"מעשה בשלושה אגוזים" מתנהלת מאירופה אל המרחב המזרח-תיכוני בכללו, ולא אל המרחב היהודי-ישראלי.

שהתגיירה זמן רב לפניו – מוקמת אפוא על ידי גולדברג, בעלת הארמון,<sup>59</sup> כדי לבטלה מתוכה;<sup>60</sup> ואולם ביטולה שונה לגמרי מביטול המשל שמצאנו קודם אצל עגנון – ולא

59 רשת ההקבלות בין "מעשה בשלושה אגוזים", כפי שנתפרש כאן, לבין "גן השושנים" (יצירת נעורים של גולדברג; ראו באסופה כל הסיפורים – לאה גולדברג, [עורכים: גרעון טיקוצקי וחמוטל בר-יוסף], בני ברק: ספרית פועלים, 2009, עמ' 26-31), לבין בעלת הארמון – גולת הכותרת של יצירתה המחזאית של גולדברג – צפופה מאוד. בשלושת המקרים הארמון הוא סמלה של אירופה הישנה, זו שלפני מלחמות העולם; בשלושתם הארמון הוא מושא לערצה, ובה בעת מוסד בלתי פונקציונלי, שזמנו חלף לבלי שוב: "ארמונות עתיקים הם יפים מאוד, אך לא למגורים", אומרת דורה, השליחה מארץ ישראל, בבעלת הארמון (תל אביב: ספרית פועלים, תשט"ז, עמ' 61). וראו גם בן-עמי פיינגולד, "ארמון יפה אך לא למגורים: בין 'גן הדובדבנים' ל'בעלת הארמון'", מאזניים 1-2, 1985, עמ' 35-38. גרעון טיקוצקי זיהה בסופו ה"ציוני" של בעלת הארמון סיום אופטימי יחסית לשאר יצירותיה של גולדברג (גרעון טיקוצקי, האור בשולי הענן: היכרות מחודשת עם 'יצירתה וחייה של לאה גולדברג, בני ברק: הקיבוץ המאוחד, 2011, עמ' 99-101). עם זאת, המחזה, בניגוד לסיפור הילדים, מקפל בתוכו עמדה אמביוולנטית יותר ביחס לויתור על הארמון, ולהפקעתו מן הסדר הישן לטובת סדרים חדשים – אמביוולנטיות שטיקוצקי מפרש כעיקרון רחב יותר אצל גולדברג, הקשור גם לשאלות ארס-פואטיות באשר ליחסי אמן וקהלו (שם). עמדה אמביוולנטית זו ניכרת למשל בדברי השליח השני, זאנד: "אבל איזה שבי נהדר!" (עמ' 62). חנן חבר דן בעמדה זו מזווית מבט שונה; לדבריו, "הנאציזם הוצג במחזה כגורם המרכזי שהרס את תרבות אירופה, וגולדברג, שכתבה את המחזה למעשה כשיבה לארמון אירופי, לא חדלה לכמוה לתרבות זו. אך היא הציגה במחזה את המשטרים הסוציאליסטיים במזרח אירופה, שקמו על חורבות הנאציזם, כממשיכים את מעשיהם. הם הלאימו את הארמון והפכו אותו למוזיאון במסגרת תרבות מודרנית סוציאליסטית, שניכסה לה את המורשת האצילית האירופית, והם הפכו את הרוזן מבעליו של הארמון לשומר שלו" (חנן חבר, "הטראומה של בעלת הארמון", תרביץ פ:ב, 2012, עמ' 266). על רקע זה, בין היתר, משבח חבר את גולדברג של בעלת הארמון על חירתה לייצוג "מעבר לא חד, לא בינארי, מן העבר להווה" (שם, עמ' 267), המאפשר, בהשראת דומיניק לה-קפרה, עיבוד זהיר של הטראומה. תפיסה זו משרתת את טענתו בדבר יחסה הביקורתי של גולדברג לציונות ולסמליות לאומית בכלל. אולם לטעמי יש לתהות האם הטלת המודל של לה-קפרה על המבנה הנרטיבי אינה, כשלעצמה, מהלך של "גאולה חפוזה ולא מעובדת" של מוראות השואה. בלשון אחרת, על רקע הקריאה ההשוואתית המוצעת כאן בין אורח נטה ללון ו"מעשה בשלושה אגוזים", יש לתהות האם גולדברג בכלל מסוגלת להשתקעות אמיתית ולא-גואלת בטראומה – ועוד יותר מכך, האם תפקידה של ספרות הוא להציע מוצא מטראומה. עגנון, כפי שביקשתי להראות קודם, מתבצר בקו השבר, במה שאינו ניתן להכלה עולמית; יחא זה מוזר לטעון, לשיטתו של חבר, כי אורח נטה ללון הוא יצירה חלשה משום שאין בו עיבוד "בריא" של הטראומה.

60 בדיק כשם שהחזיר ב"דירה להשכיר" הוא זה שהמספרת מייחסת לו נטיות גזעניות ("איך אגור אני, לבן בן לבנים מימי בראשית, בבית אחד עם חתולה כושית?") ושרק אותו, בניגוד לכל שאר השוכרים הפוטנציאליים, יש לגרש בבזו: "לך, לך מכאן חזירי! גם לנו לא נאה ולא יאה!" מדובר, אפוא, באסטרטגיה של מעתק ושל תרגום: גולדברג אינה מוותרת על הסמל הארכיטיפי הישן, אלא ממירה את תכניו הדתיים הפרטיקולריים בערכים מודרניים ואוניברסליים, וכל זאת ביצירה שלא קשה במיוחד לקרוא כאלגוריה לאומית סוציאליסטית ואופטימית (קדיאה שהציעה גם יעל דר, הערה 45 לעיל, עמ' 184), שבה קבוצות שונות יכולות לחיות "חיי שלום" במרחב המשותף אם רק תכבדנה האחת את רעותה.

רק מחמת הפער הז'אנרי היסודי בין רומן-למבוגרים לסיפור ילדים.<sup>61</sup> לדידה של גולדברג, הפרידה מאירופה אמנם כואבת, היא עולה יותר מהמצופה (שני שקלי כסף במקום אחד), אך אם מצליחים להתבונן בה במבט מפקח, היא עשויה לגאול ולנחם: ארמונות יפים יש להרבה שרים ונשי-שרים, כמו שאומר השר, אבל אוצר כאוצרו – אוצר הטומן בחובו פוטנציאל עתידי של התבגרות, ויתור על הסוד, נורמליזציה – אין לאיש. הילד אצל גולדברג הוא כל-ילד מודרני אוניברסלי; הוא אפילו אינו יודע שאביו היה פעם שר, ואמו נערה יפה מהאגדות; דבר אצלו אינו סמלי.<sup>62</sup> הוא פשוט שמח וטוב לב באגוזיו הטעימים. המספר אצל עגנון, לעומת זאת, הוא מספר יהודי מובהק; הוא בן-מלך שיועד שהיה פעם בן-מלך ויודע ששכח זאת, ביבשת שבה נתפרקו כל הסדרים הישנים ואבדו לבלי שוב. ושכחה כזו, ביבשת הזו – כך מובא, כזכור, בספרים – גרועה מכל הרעות.<sup>63</sup> המשבר פשוט גדול מדי, ושום צורה ספרותית ישנה, אף לא טרנספורמציה חדשה ואופטימית שלה, לא תוכל להכילו או להעניק לו כסות אידיאולוגית מיישבת-לב. "איוב, שלא היה ולא נברא אלא משל היה" – אומר דניאל ב"ח – "נתנחם על מיתת אשתו ובניו אחר שבירך ה' את אחריתו מראשיתו. אבל אדם חי ספק אם יתנחם על כך."<sup>64</sup>

אוניברסיטת כן-גוריון בנגב

61 בהקשר זה נודעת חשיבות מיוחדת לכך שהן המשל והן המעשייה עברו ברב-המערכת הספרותית מתחומה הכללי של הספרות, אל ספרות הילדים דווקא – שדה שבו שתי הצורות זכות כבר לפחות מאה וחמישים שנה להצלחה יחסית (ראו: אופק, הערה 47 לעיל). צורות שסיימו אפוא את תפקידן בעולם המבוגרים, ממשיות להחזיק מעמד בעולם שיכול להכיל טוב יותר מלכתחילה, עולם שבו המיתי – אם לשוב להערת פריי שנזכרה לעיל – נדרש פחות להיאבק על קיומו.

62 במובן זה הוא מזכיר את רחל בתו של בעל המלון באורח נטה ללון. הפניית העורף לסמל ולצורות הישנות צועדת ביצירות אלה יד ביד עם התרחקות מהקשרים יהודיים של הסמל (במקרה של רחל) או פשוט עם אוניברסליזציה ילדית-משחקית שלו (במקרה של ילדם של השר-לשעבר ואשתו). גולדברג עצמה לא הרבתה דברים על המטען המסורתי שלה, אך אפשר שהשיר הבא (תפילה), שלא כונס בספריה, מקפל בתוכו יפה את בעיית המחווה הריקה בהקשר היהודי: "לא למדוני לעמוד בתפילה. / למעלה, בעזרת נשים, / היתה אשה אחת נושאת קולה / מעבר למלים ופרושים / לא מובנים לה / ולא לאלהיה. // היא נשכחה מכבר בין שאר הנכרתיים. / ואני, בארץ אחרת, / רוצה לצעוק כמוה / ואיני יכולה: / איני זוכרת / איך מדברים אל מלאכים מתים / בשעת הנעילה." (לאה גולדברג, כל שירי לאה גולדברג, כרך ג, בני ברק: הקיבוץ המאוחד, 1973, עמ' 262). האישה בעזרת נשים למדה להתפלל "מעבר למלים ופרושים", אך הדוברת בשיר – דוברת שהיא פוסט-מלחמתית, ובארץ אחרת – שוב אינה יכולה לעשות זאת, חרף רצונה; ואף על פי כן היא מספרת על כך באמצעות חתימת השיר ("בשעת הנעילה") באלוהיה ברורה לאחד הידועים שבפיוטי יום הכפורים ("אל נורא עלילה" לר' משה אבן עזרא).

63 הפרובלמטיקה היסודית של הפניית המבט לאירופה בספרות העברית, הוארה מכיוונים שונים במחקריו של יגאל שוורץ. ראו בעיקר: יגאל שוורץ, הידעת את הארץ שם הלימון פורח: הנדסת האדם ומחשבת המרחב בספרות העברית החדשה, אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, 2007, עמ' 367-469.

64 עגנון, הערה 19 לעיל, עמ' 30.